

Stads- och kommunhistoriska institutets
verksamhetsberättelse för år 2006



Innehåll

STADS- OCH KOMMUNHISTORISKA INSTITUTET	1
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006	3
Personal	3
Stads- och kommunhistoriska nämnden	3
Stads- och kommunhistoriska samfundet	3
Lokaler	3
www.urbanhistory.su.se , www.eauh.org	5
Professur i Stockholms historia	5
Seminarier, kurser, handledning	5
Publicering	6
Konferensrapporter, föredrag mm	7
Externa anslag	7
Betygsnämnder, sakkunniguppdrag mm	7
Pågående forskning	7
Konferenser, symposier, kontaktverksamhet	9

STADS- OCH KOMMUNHISTORISKA INSTITUTET

Stadshistoriska institutet bildades 1919 som en avdelning av Svenska stadsförbundet och utgör idag under namnet Stads- och kommunhistoriska institutet en del av Sveriges Kommuner och Landsting. Kontakterna med den akademiska världen var viktiga redan från starten och har därefter ytterligare stärkts. År 1953 inrättades vid Stockholms högskola en professur i stadshistoria och med tjänsten följde föreståndarskapet för institutet. Professorns undervisningsskyldighet begränsades därför till hälften av vad annars åvilar professor. Professuren har senare förnyats i samband med innehavarens pensionering eller avgång.

Professuren, från 1970 benämnd ”historia, särskilt stads- och kommunhistoria”, bekostas av staten (universitetet) med en tredjedel och resterande två tredjedelar delas mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms stad. Sveriges Kommuner och Landsting svarar dessutom för nödvändiga basresurser, medan universitetet tillhandahåller lokaler.

Till organisationen hör vidare ett samfund och en nämnd. Stads- och kommunhistoriska samfundet består av cirka 200 invalda medlemmar. Det fungerar som en mötesplats för yrkesforskare, hembygdsforskare, kommunpolitiker och alla andra med intresse för ämnesområdet. Den Stadshistoriska nämnden – institutets styrelse – består av sju ledamöter. Fyra utses av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, två av samfundet och en av Stockholms universitet.

Institutet har till uppgift att främja vetenskaplig forskning kring svenska städers och kommuners historia. Kontakt- och informationsverksamhet är ett viktigt medel i den verksamheten. Institutet utgör en förbindelselänk mellan den akademiska forskningen och den bredare stads- och lokalhistoriska verksamheten. För att fullgöra denna uppgift har olika nätverk byggts upp. Institutet utgör också en förbindelselänk till den internationella stadshistoriska forskningen. Omfattande samarbete förekommer med såväl nordiska som europeiska organ. Institutet har också en betydande publiceringsverksamhet innehållande bland annat forskningsrapporter, bibliografier och källutgåvor. För mer information besök www.urbanhistory.su.se. I den här skriften redovisas institutets och professurens verksamhet för år 2005.

Stockholm i januari 2007

Lars Nilsson
Professor och föreståndare

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006

Personal

Föreståndare för institutet och tillika professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria är Lars Nilsson. Mats Berglund och Nils Fabiansson har båda varit anställda som assistenter på deltid under hela året. Bo Eriksson har fram till 1 oktober arbetat på heltid som sekreterare för *The Eighth International Conference on Urban History*. Ytterligare aderton personer (elva kvinnor och sju män) var tillfälligt engagerade som konferensvärdar under konferensdagarna. Dan Johansson har arbetat med registreringsarbete för *CyberCity – Svenska städer på nätet*. Hossein Sheiban har arbetat med utgivningen av boken *Det svenska stadsmiljöskyddets historia* av Lars Nyström, Varberg. Institutet har vidare köpt tjänster av HB Collegit för arbeten inom projektet *CyberCity*.

Stads- och kommunhistoriska nämnden

Stads- och kommunhistoriska nämnden består av följande ledamöter.

Valda av Sveriges Kommuner och Landsting är: Mikael Gustafsson (Tyresö), BoPer Larsson (Stockholm), Lennart Löf (Stockholm) och Margareta Schwartz (Stockholm).

Vald av Stockholms universitet är professor Göran Dahlbäck (Stockholm).

Valda av Stads- och kommunhistoriska samfundet är: professor Bengt Berglund (Göteborg) och docent Thord Strömberg (Örebro).

Ordförande i nämnden är Lennart Löf, vice ordförande Thord Strömberg och sekreterare professor Lars Nilsson. Göran Dahlbäck lämnade till följd av pensionering sitt uppdrag vid årets slut, och har efterträts av prorektor, professor Lena Gerholm.

Stads- och kommunhistoriska samfundet

Stads- och kommunhistoriska samfundets årliga möte ägde rum torsdagen den 11 maj 2006 i Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Institutets föreståndare rapporterade om institutets verksamhet. Under rubriken *Ny Stockholmsforskning* presenterades tre nya projekt kring Stockholms historia initierade av Kommittén för Stockholmsforskning. Efter inledning av Anders Gullberg utvecklade Robert Sandberg och Håkan Forsell sina perspektiv på *Invandringens och invandrarnas historia*. Sven Lilja, Anna Kåring Wagman och Torbjörn Nilsson skissade några huvudlinjer i ett planerat projekt om *Kommunalpolitiken i Stockholms stad efter 1945*. Den tredje satsningen avser *Stockholms ekonomiska historia under 1900-talets senare del*, vilket introducerades av Camilla Elmhorn.

Lokaler

Enligt avtal är det Stockholms universitet som har att förse institutet med för verksamheten erforderliga lokaler. Sedan våren 2005 finns institutet på plan 8 i hus D där en stadshistorisk miljö etablerats till vilken även professuren i Stockholms historia knutits. Därutöver förfogar institutet över ett förrådsutrymme i E-husets källare.

www.urbanhistory.su.se ; www. eauh.org

Mats Berglund är institutets webbmaster. Internetadressen är: www.urbanhistory.su.se. På hemsidan ges allmän information om institutet på flera språk, pågående forskning, seminarieprogram, konferenser, kurser etc. Hemsidan innehåller vidare *CyberCity*, *Svenska städer på nätet*, som förmedlar historisk information kring varje enskild svensk stad liksom för stadsväsendet i dess helhet. Det är uppgifter som: korthistorik, folkmängdsutveckling genom tiderna, födelsetal, dödstal och omflyttningsresultat, kommunala valresultat från 1919 och framåt, näringsstruktur över tid samt ett urval av litteratur. Vår förra Revy över stads- och kommunhistoria publiceras nu på detta digitala sätt. *CyberCity* har tidigare fått finansiellt stöd från KSL, (Kommunförbundet Stockholms Län), Johnsonstiftelsen, EU:s program Culture 2000 inom ramen för projektet *The Urban Cultural Heritage of the Mare Balticum*. Under 2006 har vi erhållit nya anslag från Stiftelsen Åke Kromnows Jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivarien Ingvar Anderssons fond.

På institutets hemsida finns också tre andra digitala produkter, nämligen *Stockholms tidskikare*, *Stockholm under 750 år: ett bildspel* och *Tyska stilen*. Bildspelet har under året textats till engelska. För den tekniska produktionen svarar Tom Silvennoinen vid HB Collegit förutom Mats Berglund.

En ny webbsida med adressen www.eauh.org öppnades 2004. Den är avsedd för information om European Association for Urban History och de internationella urbanhistoriska konferenser som associationen organiserar. Den senaste hölls i Stockholm 30 augusti – 2 september 2006. Nästa konferens äger rum i Lyon 27–30 augusti 2008.

Professur i Stockholms historia

Professuren i Stockholms historia innehas sedan 1 maj 2005 av Sven Lilja. Han har under året fortsatt och avslutat sina forskningar inom projektet *Förmoderna kustmiljöer*. En antologi med titeln *Människan anpassare – Människan överskridaren* med Lilja som redaktör har utkommit under året. I samverkan med bland andra Kommittén för Stockholmsforskning håller nu ett projekt kring Stockholms politiska historia efter 1945 på att utvecklas. Ett första steg är utarbetandet av en antologi med Lilja som huvudredaktör.

Sven Lilja organiserade en större session med rubriken Urban Environmental History vid The Eighth International Conference on Urban History i Stockholm, 30 augusti – 2 september. Vidare höll Lilja under våren 2006 en läskurs i urban miljöhistoria inom magisterutbildningen, och under hösten har han ansvarat för ett C-seminarium.

Seminarier, kurser, handledning

Stadshistoriska doktorander

Anna Kåring Wagman försvarade onsdagen den 29 mars sin doktorsavhandling *Stadens melodi: Information och reklam i Stockholms kommun 1930–1980*. Opponent var docent Thord Strömberg, Örebro universitet. I betygsnämnden ingick: professor

Rune Premfors, statsvetenskap (Stockholm), professor Bengt Berglund (Chalmers, Göteborg) och docent Kirsti Niskanen (Linköping).

Det finns för närvarande fem doktorander med stads- och kommunhistorisk inriktning, varav två har doktorandtjänst. Professor Lars Nilsson är huvudhandledare.

Övrig undervisning, handledning med mera

Två s.k. fristående kurser vardera om fem poäng och med stadshistorisk inriktning har sedan en tid tillbaka givits inom grundutbildningen. Den ena handlar om *Stockholms historia* genom tiderna och den andra är en IT-baserad kurs med titeln *Människornas stad*. Båda kurserna gavs under våren 2006, med Eva Eggeby som ansvarig för den första och Mats Berglund för den senare.

Magisterkursen i europeisk urbanisering som startade 1998 och omfattar en ettårig utbildning i europeisk stadshistoria i samverkan med universitet i Leicester, Dublin, Leiden och Berlin har fortsatt under året. Hossein Sheiban undervisade under våren på delkursen *A History of Stockholm*, som är öppen för alla utländska studenter. Sven Lilja gav en kurs i *Urban miljöhistoria*. Under hösten har Lars Nilsson svarat för all undervisning på de aktuella fyra kursmomenten, varav det ena avser uppsatsskrivande.

Uppsatsämnen på 60- och 80-poängsnivåerna har fortsatt att utdelas och flera uppsatser har färdigställts under året. För ämnesgivning och handledning har såväl institutets personal som stadshistoriska doktorander svarat.

Publicering

Institutet har under året utgivit:

Studier i stads- och kommunhistoria

29: Erik Wångmar, *Samlingsstyre – Blockstyre – Mångstyre: Kommunalpolitiska styrelseformer 1952–2002*. ISBN 91-88882-26-8 (2006).

Lokalhistoria

15: Lars Nyström, *Det moderna stadsmiljöskyddets framväxt i Sverige: Kommunalt reformarbete 1840–1910*. ISBN 91-88882-25-X (2006).

I andra sammanhang har utkommit:

Anna Kåring Wagman, *Stadens melodi: Information och reklam i Stockholms kommun 1930–1980*, Stockholmia förlag 2006.

Lars Nilsson, "Stockholm and Green Space, 1850-2000: an introduction" samt "The Stockholm Style: a model for the building of the city in parks, 1930s–1960s", *The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 1850–2000*, Peter Clark (ed.), Ashgate 2006, pp. 99–110, 141–158.

Lars Nilsson, "Sweden", *Teaching urban history in Europe*. Eds. Richard Roger, Denis Menjot, Centre for Urban History, Leicester 2006, pp. 105–110.

Lars Nilsson, "Main trends in modern Nordic urbanisation" samt "Perfect planning? Aspects on urban developments in Stockholm and Oslo during the 20th century", *Die europäische Stadt im 20. Jahrhundert*. Friedrich Lenger, Klaus Tenfelde (Hg.), Böhlau 2006, pp. 105–130, 323–341.

Konferensrapporter, föredrag mm

- Mats Berglund och Lars Nilsson, City authorities and public unrest in Stockholm, 1500-2000. Rapport till European Social Science Conference, Amsterdam 22–25 mars 2006.
- Tendenser inom europeisk och internationell urbanhistorisk forskning. Rapport till seminarium i Örebro 29 maj 2006.
- Lars Nilsson, De bottniska städernas plats och roll i samhällsutvecklingen, Rapport till konferensen Bottniska städer, Åbo akademi 7–8 juni 2006.
- Lars Nilsson, Det lokalthistoriska landskapet i Sverige och lokala dimensionens plats i svensk historisk forskning idag. Rapport till Norsk lokalthistorisk institutts jubileumsseminarium, Oslo, 8–9 september 2006.

Externa anslag

- För *The Eighth International Conference on Urban History* har vi totalt fått 648.000 kronor i externa anslag. Därav kommer från 200.000 kronor från Riksbanken, 148.000 kronor från Vetenskapsrådet, 75.000 kronor från Vitterhetsakademien, 125.000 kronor (inklusive moms) från Granholms stiftelse, 75.000 kronor från Formas samt 25.000 kronor från Gustaf Adolfs akademien.
- För *CyberCity – Svenska städer på nätet* har vi under året erhållit 30.000 kronor från Stiftelsen Riksarkivarien Ingvar Anderssons fond och samma belopp från Stiftelsen Åke Kromnows Jubileumsfond.
- För tryckning av Erik Wångmars bok om *Kommunalpolitiska styresformer* 15.000 kronor från Hallenbladiska fonden.

Betygsnämnder, sakkunniguppdrag mm

Lars Nilsson har under året haft följande uppdrag som opponent och betygsnämnsledamot:

- Betygsnämnd för Paul Sjöblom, *Den institutionaliserade tävlingsidrotten: Kommuner idrott och politik i Sverige under 1900-talet*, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 31 mars 2006.
- Förste opponent och medlem i betygsnämnd för Oddvar Svendsen, *Narviks bys, historie, bind 2, 1950–2002*, Universitetet i Tromsø, 1–2 juni 2006

Nilsson har under året haft följande sakkunniguppdrag:

- Sakkunnig åt STINT, ansökan om forskarstuderandes utlandsvistelse
- Sakkunnig vid Historiska institutionen, bedömning av postdoc ansökningar
- Sakkunnig åt European Social Science Foundation, bedömning av forskningsprojektet European Industrial Heritage Politics (Anja Nevanlinna et al.)

- Sakkunnig vid Historiska institutionen, ansökningar till forskarutbildning, hösten 2006
- Sakkunnig för bedömning av Kenneth Awebros (Södertörns högskola) ansökan om befordran till professor
- Sakkunnig för bedömning av Hans Nilssons (Linköping) ansökan om docentur

Lars Nilsson lämnade under året i och med mandatperiodens utgång uppdraget som president i European Association for Urban History, men ingår fortsatt i ledningsgruppen. Nilsson har ingått i priskommittén för Hertig Karls pris som årligen utdelas av Nyköpings kommun. Priset för år 2006 tilldelades Marie Christine Skuncke, Uppsala och utdelades den 19 augusti i anslutning till Hertig Karls marknad.

Pågående forskning

Institutet

Lars Nilsson har under året utarbetat konferensbidrag, artiklar och föredrag i skilda ämnen samt forskat kring svensk och nordisk stadsutveckling 1850–2002. Eva Eggeby forskar kring äldreomsorgen i Stockholm under 1700- och 1800-talen. Mats Berglund bedriver doktorandstudier kring den sociala oron i Stockholm under tiden ca 1700–1850. Han har under året fått stipendium för forskning på heltid under cirka ett år. Sven Lilja, professor i Stockholms historia, leder ett miljöhistoriskt projekt med fokus på Östersjöområdet under äldre tid samt forskar i Stockholms moderna politiska historia. Anna Kåring Wagman har fått tre månaders postdoc anslag för utarbetande av ansökan för projektet *Kommunförbunden, staten och kommunerna*. Håkan Forsell har haft anslag från Kommittén för Stockholms-forskning för arbetet med en antologi om den moderna invandringen till Stockholm.

Doktorander

Doktorandtjänster har under året innehaft av Linus Bellander och Per Gunnar Sidén. Mats Hayen har lämnat manuskript till sin kommande avhandling och disputation förväntas under våren 2007.

Aktuella avhandlingsämnen:

- Linus Bellander, Stadens gränser: Inkorporeringars betydelse i urbaniseringsprocessen.
- Mats Berglund, Folket och makten i frihetstidens Stockholm.
- Mats Hayen, Stadens puls: Livsrytmer, vardagsliv och stadsutveckling i Stockholm 1750–1850.
- Dan Johansson, Skeppsgården i Stockholm: Varvet, staden och kronan under svensk stormaktstid.
- Per Gunnar Sidén, Sveriges urbanisering 1200–1611.

CyberCity – Svenska städer på nätet

CyberCity är ett projekt med syfte att tillhandahålla information om varje enskild svensk stad på Internet liksom för stadsväsendet i dess helhet. Här ingår uppgifter som korthistorik, bebyggelsehistorik, folkmängd, näringsliv, födelsetal, dödstal, omflyttningar, valresultat, ett urval av litteratur med mera. Projektet har stötts av KSL

(Kommunförbundet Stockholms län), Johnsonstiftelsen och EU Culture 2000. Under 2006 har nya anslag erhållits från Stiftelsen Åke Kromnows Jubileumsfond och Stiftelsen Riksarkivarien Ingvar Anderssons fond. För registrering, redigering och koordinering av alla dataset samt design av presentationen har institutet engagerat såväl de egna assistenterna som extern arbetskraft bland annat i form av HB Collegit.

Under 2006 har vi fortsatt med uppdateringar av litteratur, demografiska data – födelsetal, dödstal, omflyttningar – för perioden 1800–1950, serien med foton och annan information över svenska stads- och rådhus, serien med information om historiska kartor över svenska städer, samt kompletterat med 2006 års valresultat.

Stockholms tidskikare

Arbetet med Stockholms tidskikare inleddes i anslutning till den 2002 utgivna historiken över Stockholm – *Staden på vattnet: Stockholm 1252–2002*. Tidskikaren är en slags IT-baserad historisk atlas över Stockholm. Uppgifter om folkmängd, näringsliv, social struktur, allmänna val m.fl. är tillgängliga per församling i en databas men också åskådliggjorda i kartbilder. I korta flash-filmer skildras dessutom några aspekter av stadens historia.

Tidskikaren följer med historiken som en CD-ROM-skiva men skall också bli tillgänglig över Internet. Nätversionen kommer att kunna uppdateras regelbundet och allteftersom fyllas på med ny information. Det bildspel i flash-format över Stockholms historia från äldsta tid till idag som vi producerade inför nordiska historikermötet i Stockholm 2004, har under året textats till engelska. Det visades i sin nya version i samband med öppningsceremonin för The Eighth International Conference on Urban History.

Stockholms politiska historia efter 1945

Sven Lilja, professor i Stockholms historia, har tillsammans med bland andra Kommittén för Stockholmsforskning fortsatt projektet om Stockholms politiska historia med fokus på stadsfullmäktige och stadens lokala partiväsende. I projektet ingår också Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola förutom Stads- och kommunhistoriska institutet. Ett första delmål är att ta fram en antologi för publicering genom Stockholmia förlag. Tre projektmöten har hållits under året.

Stockholms migrationshistoria

Tillsammans med Kommittén för Stockholmsforskning har ett projekt om migrationen och särskilt invandringen till Stockholm genom tiderna inletts. Håkan Forsell, finansierad av Kommittén för Stockholmsforskning, har fortsatt arbetet med en antologi kring den sentida invandringen till Stockholm.

Konferenser, symposier, kontaktverksamhet

Eighth International Conference on Urban History

Årets stora händelse har varit organiserandet av den åttonde internationella urbanhistoriska konferensen. Konferensen ägde rum i Aula Magna och Juristernas hus under perioden 30 augusti – 2 september 2006. En betydande del av institutets resurser har under året lagts ned på denna konferens. Bo Eriksson har varit anställd som konfe-

renssekreterare på heltid fram till 1 oktober. En arbetsgrupp bestående av föreståndaren, sekreteraren samt assistenterna Mats Berglund och Nils Fabiansson har skött planeringen och förberedelsearbetet. Under själva konferensdagarna var ytterligare arton personer engagerade som värdar. För registrering av deltagarna, logi mm har vi köpt tjänsterna av Stockholm Convention Bureau.

Konferensen blev en stor framgång för institutet att döma av konferensdeltagarnas spontana reaktioner och alla tack som strömmat in efteråt. Antalet registrerade deltagare uppgick till 503, vilket är nytt rekord för denna konferensserie. Deltagarna representerade inte mindre än 36 länder från alla världsdelar bortsett från Australien. Konferensen var liksom de tidigare uppdelad i tre typer av sessioner: main, special, och round tables. Totalt kom denna konferens att omfatta 20 main sessions, 35 specialist sessions och 2 round tables. Antalet i förhand inlevererade papers uppgick till 299 och de finns tillgängliga online på www.eauh.org. En CD-ROM skiva med papers samt öppnings- och avslutningsföreläsningarna är under förberedande.

Utöver det vetenskapliga programmet gav Stockholms stad en mottagning i Stadshuset och vi organiserade en reception med mingel i Aula Magna. Vidare erbjöds deltagarna att besöka ett antal av Stockholms museer och arkiv (Stadsarkivet, Stadsmuseum, Medeltidsmuseum, Nobelmuseum, Svenska Akademien, Tessinska palatset) eller följa en guidad stadsvandring (Gamla stan, Söder, Sergels torg). En rundtur med båt alternativt buss avslutade den officiella delen av konferensen. På söndagen den 3 september ordnades en exkursion per buss till Sala silvergruva, där bergshistorikern Bob Engbertsson var vår sakkunnige ciceron.

För genomförande av konferensen har vi beviljats 648.000 kronor i externa medel, från Riksbankens jubileumsfond 200.000 kronor, Vetenskapsrådet 148.000 kronor, Granholms stiftelse 125.000 kronor Formas 75.000 kronor, Kungl. Vitterhets Akademien 75.000 kronor och Gustaf Adolfs Akademien 25.000 kronor. Konferensavgifterna upplöper till 623.000 kronor.

Stadshistoriska samfundets årliga möte

Stadshistoriska samfundets årliga möte ägde rum torsdagen den 11 maj 2006 i Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Efter föreståndarens redogörelse för verksamheten under det senaste året diskuterades dagens ämne, *Ny stockholmsforskning*. Anders Gullberg från Kommittén för Stockholmsforskning inledde med att presentera tre nya projekt: invandringens historia genom tiderna, den politiska samtidshistorien och den moderna ekonomiska historien. Föredrag hölls av Robert Sandberg om invandringen till Stockholm i äldre tid och av Håkan Forsell om det sena 1900-talets invandring och invandrare. Anna Kåring Wagman, Torbjörn Nilsson och Sven Lilja gav var sitt perspektiv på Stockholms lokalpolitiska historia efter 1945. Avslutningsvis redovisade Camilla Elmhorn sitt bidrag till en kommande antologi om Stockholms ekonomiska historia efter andra världskriget.

Internationella, nordiska och inhemska konferenser mm

Ur kalendarier kan bl.a. följande möten noteras:

- 2 februari: Projektmöte, Stockholms moderna politiska historia
- 16 februari: Projektmöte, Stockholms läns hembygdsförbund
- 22–25 mars: Konferens, European Social Science History, Amsterdam

- 29 mars, Disputation Anna Kåring Wagman
- 31 mars: Betygsnämnd Paul Sjöblom, Historiska institutionen, Stockholm
- 3 april: Planeringsmöte, Konferens med Stockholms läns hembygdsförbund
- 10 april: Planeringsmöte: Stockholm Conference Bureau.
- 4 maj: Planeringsmöte, Konferens med Stockholms läns hembygdsförbund
- 11 maj: Stadshistoriska samfundets årliga möte.
- 18 maj: Planeringsmöte, Konferens med Stockholms läns hembygdsförbund
- 29 maj: Seminarium i Örebro
- 1–2 juni: Opposition och betygsnämnd för Oddvar Svendsen, Tromsø
- 7–8 juni; Konferens Bottniska städer, Åbo akademi
- 19 juni: Projektmöte, Stockholms moderna politiska historia
- 19 augusti: Hertig Karls marknad i Nyköping med prisutdelning
- 30 augusti-2 september: Eighth International Conference on Urban History, Aula Magna
- 3 september: Excursion till Sala silvergruva i anslutning till konferensen
- 8–9 september, Jubileumsseminarium, Norsk Lokalhistorisk Institutt, Oslo
- 27–30 september: Konferens Towns and Communications, International Commission for the History of Towns, Zagreb
- 9 oktober: Projektmöte, kartarkivariieföreningen, Stockholms universitet
- 18 oktober: Projektmöte, Stockholms moderna politiska historia
- 26 oktober: Planeringsmöte, Konferens med Stockholms läns hembygdsförbund
- 7 november: Stadshistoriska nämndens sammanträde
- 12 december, Seminariet Stora databaser inom humaniora, Vetenskapsrådet

Internationella stadshistoriska kommissionen

Sverige representeras i La Commission Internationale pour l'Histoire des Villes av professorerna Lars Nilsson och Sven Lilja. Dessutom är docent Birgitta Ericsson hedersmedlem. Kommissionen träffades 27–30 september i Zagreb och höll årligt möte i anslutning till det nya arbetstemat *Towns and Communications*. Vid detta tillfälle låg tyngdpunkten på städernas inre kommunikationer. Nästa möte äger rum i London 2007 med fokus på kommunikationer mellan städer.

European Association for Urban History

Lars Nilsson arrangerade som president för European Association for Urban History styrelsemöte den 30 augusti i Mezzaninen, Aula Magna, i anslutning till Eighth International Conference on Urban History (se ovan). Efter konferensens avslutande lämnade Nilsson i och med mandattidens utgång uppdraget som president för European Association for Urban History men kvarstår i styrelsen. Associationen anordnar konferenser vartannat år och nästa konferens, den nionde i ordningen, kommer att äga rum i Lyon 27–30 augusti 2008. Ett Call for Sessions är utannonserat med deadline 15 januari 2007. Nästa styrelsemöte är planerat till mars 2007 i Prag eller Paris.

Bottniska städer

Lars Nilsson var inbjuden till seminariet *Bottniska städer* som arrangerades av Åbo akademi tillsammans med Mittuniversitetet i Åbo 7–8 juni. Nilsson höll föredrag under rubriken "De bottniska städernas plats och roll i samhällsutvecklingen". En ny konferens är planerad att organiseras av Mittuniversitetet.

Norsk lokalhistorisk institutt 50 år

Med anledning av Norsk lokalhistorisk institutts femtioåriga tillvaro anordnades en jubileumskonferens – *Se nøje, skal du øjne det Store i det smaa: lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundrede* – på Hotel Bristol i Oslo 8–9 september. Lars Nilsson var inbjuden talare över ämnet Det lokalhistoriska landskapet i Sverige och lokala dimensionens plats i svensk historisk forskning idag

Stora databaser

Lars Nilsson var inbjuden talare till Vetenskapsrådets seminarium om Stora databaser inom humaniora, tisdagen den 12 december 2006.

Kartarkivariemöte

Ett samarbete pågår med Kartarkivariieföreningen angående publicering av kartor och kartinformation på CyberCity. Vid institutet har nu en databas byggts upp med fullständig information om det kartmaterial som är omnämmt i Ragnar Josephssons katalog till Göteborgs stadsplaneutställning 1923. Den finns tillgänglig på CyberCity.

Vilken stad

Tillsammans med Stockholms läns hembygdsförbund planerar vi en konferens till 10 februari 2007 om Stockholms framväxt och de styrandes visioner om Stockholm i framtiden. Sex projektmöten har hållits under året.

STADS- OCH KOMMUNHISTORISKA INSTITUTET

Besöksadress:

Föreståndare

Professor Lars Nilsson, rum D 803, Historiska institutionen, Stockholms universitet
Telefon 08-163394
Fax: 08-167548
lars.nilsson@historia.su.se

Assistenter

Fil kand Nils Fabiansson, rum D 812, Stockholms universitet
Telefon: 08-162807
nils.fabiansson@historia.su.se

Fil kand Mats Berglund, rum D 800, Stockholms universitet
Telefon: 08-162830
mats.berglund@historia.su.se

Postadress:

Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

Hemsidaadress:

www.urbanhistory.su.se



